



η παρέλαση της 28^{ης} 8βρίου

Μετά 'πο την επέλαση
και φοροκαταγίδα
η φετινή παρέλαση
θα έχει τη σφραγίδα

των ελεγκτών της τρούικα
που ήρθε σαν χολέρα
και μόν' με περεστρόικα
θα δούμε άσπρη μέρα..

Οι μισθωτοί κακόμοιροι
στην πρώτη διμοιρία
του μνημονίου όμηροι
σ' αυτή τη συγκυρία

βαδίζουν με κατήφεια
χάλια το ηθικό τους
σαν σε σφαγή ερίφια
που πάει τ' αφεντικό τους..

Τα γηρατειά « περήφανα »

με μία τσάντα χάρτια
ακολουθούν αμήχανα
επ' ώμου με την πάπια!

Ξωπίσω τους οι άεργοι
με άδειο το στομάχι
και πάρα-πίσω άνεργοι
που έχασαν τη μάχη!

Ακολουθούν ανάπηροι
οι επαγγελματίες
μικρομεσαίοι άπειροι
βαρέως τραυματίες

στο σύνολό τους όλοι τους
ως το λαιμό στα χρέη
μ' άδειο το πορτοφόλι τους
πάλε – ποτέ, ωραίοι!

Φοροφυγάδες πίσω τους
λαμόγια, μίζαδόροι
που δεν κρατούν το ίσο τους
περνούν κουκουλοφόροι

μην τους αναγνωρίσουμε
ποιοι είναι και τι κάνουν
και τους δολοφονήσουμε
προτού να μας πεθάνουν!

Και μέσα στην απόγνωση
με τα τρακτέρ αγρότες
μες απ' την απομόνωση
αιχμάλωτοι στρατιώτες

με πείσμα πια φωνάζουνε
οι δύστυχοι στο δρόμο
και φρούτα τους, μοιράζουνε
σ' ολόκληρο τον κόσμο!

Με «φιλικά» αισθήματα
ξένες φυλές και ράτσες
και με χειροκροτήματα
πάνω απ' τις ταράτσες

θα είναι πια.. αγένεια
η μέρα σαν περάσει
μην πάρουν ιθαγένεια
ο κόσμος να χαλάσει!

«Έχοντες και κατέχοντες»
στις θέσεις επισήμων
απ' τα δεινά απέχοντες
καθείς τους επιλήσμων

ως άλλοι καρδινάλιοι
και πάνω απ' το νόμο
κοιτάζουνε νηφάλιοι
« αφ' υψηλού » στο δρόμο!

Κι από τις καφετέριες
οι νέοι και οι νέες
υπάρξεις μεν αιθέριες
μα όχι πια γενναίες

«σερφάρουνε» αδιάφορα
όλοι στο κινητό τους
και με παιχνίδια διάφορα
παίζουν.. τον εαυτό τους!

Και κάποιοι στο σαλόνι τους
πάνω στον καναπέ τους
χωρίς το παντελόνι τους
πίνουνε το φραπέ τους!

Α! ρε και να μας βλέπανε
έτσι απ' το Σαράντα..
..Τα μάτια τους θα στρέφανε
'πο πάνω μας για πάντα..!