



Erodium cicutarium

ή Πιρουνάκι ή Χτενάκι ή Περδικονύχι ή Βελονιά ή Καλόγερος

Στα χρόνια τα παλιά , τα περισσότερα παιχνίδια μας τα παιδιά τα βρίσκαμε στη φύση . Ένα απ' αυτά τα ανοιξιάτικα παιχνίδια μας ήταν και το φυτό που το λέγαμε «**πιρουνάκι**», εξαιτίας του σχήματος που είχε ο καρπός του. Οι μπαξέδες , οι κήποι και τα χωράφια γέμιζαν (και γεμίζουν ακόμα) την Άνοιξη απ' αυτό το παράξενο φυτό .

Πολύ αργότερα , σαν μεγαλώσαμε , μάθαμε ότι το φυτό που μας μάγευε είχε τη λατινική ονομασία **Erodium cicutarium** (Ερωδιός ο Κωνιόμορφος) , επειδή οι καρποί του (αυτά τα παράξενα πιρουνάκια) μοιάζουν με το ράμφος του πτηνού Ερωδιός . Μάθαμε , επίσης,

ότι οι παλιές νοικοκυρές το μάζευαν τρυφερό από το χειμώνα μέχρι την άνοιξη , πριν ανθίσει και βγάλει τα μικρά ροζ λουλουδάκια του , και χρησιμοποιούσαν τα «μαλλιαρά» φύλλα του σε πίτες και ομελέτες με λαχανικά .

Εμείς , τα παιδιά , κόβαμε τα «πιρουνάκια» όταν άρχιζαν να ωριμάζουν και να γίνονται καφετιά , ξεκολλάγαμε από τη βάση της μια «βελόνα» κι αμέσως τη βλέπαμε με θαυμασμό και απορία να "ζωντανεύει" και ν' αρχίζει να στριφογυρίζει μόνη της , αργά – αργά , μέχρι να φτιάξει ένα μικρό "ελατήριο".

Αν και δεν ξέραμε πώς γινόταν αυτό το μικρό θαύμα μπροστά στα μάτια μας , αισθανόμαστε κάτι σαν μικροί «Θεοί» , που ΕΜΕΙΣ , τα μικρά παιδιά , με δυο απλές κινήσεις προξενούσαμε αυτό το υπερφυσικό αποτέλεσμα .

Βέβαια , πολύ αργότερα , διαβάζοντας βιβλία φυτολογίας , μάθαμε και πάλι πως η Φύση με τη σοφία της «είχε μάθει» αυτά τα βελονοειδή σποράκια να στρέφονται έτσι σαν βίδα για να «βιδώνονται» στο χώμα και να φυτρώσει την άλλη χρονιά ένα νέο φυτό !!!

Σήμερα τα περισσότερα παιδιά ΟΥΤΕ καν γνωρίζουν το "πιρουνάκι". Έχουν άλλα "σπουδαία" ν' ασχοληθούν .

Εγώ πάντως , κάθε άνοιξη , τιμής ένεκεν και μνήμης στα παιδικά τα χρόνια , σκύβω και κόβω μερικά «πιρουνάκια» και ξαναγίνομαι , όπως τότε παιδί κι ένα μικρός «Θεός» .

Τα δείχνω και στα εγγόνια μου και χαίρομαι που βλέπω μια χαρούμενη έκπληξη να φωτίζει τα μάτια τους και που μου ζητούν να γίνουν κι εκείνα «Μάγοι» και «Θεοί» επαναλαμβάνοντας το θαύμα .

Τα παιδιά , βλέπεις , είναι ΠΑΝΤΑ παιδιά .

ΕΜΕΙΣ οι μεγάλοι έχουμε ευθύνη να τους δείχνουμε σωστούς δρόμους .

29-3-2015

Βαγγέλης Μητράκος