



Η ΠΑΝΑΓΙΑ Η ΕΛΕΟΥΣΑ ΤΗΣ ΣΠΑΡΤΗΣ ΚΑΙ Ο ΕΘΝΟΜΑΡΤΥΡΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΑΘ. ΓΚΟΥΖΟΥΛΗΣ

Στις 26 Νοεμβρίου 1943 οι Γερμανοί εκτέλεσαν στη θέση Μονοδέντρι 118 Σπάρτιάτες . Ανάμεσά τους ήταν και ο 30χρονος Δικηγόρος και Δημοσιογράφος Γεώργιος Αθ. Γκουζούλης .

Όταν τους έστησαν μπροστά στα πολυβόλα , ο Γ. Γκουζούλης πρόφθασε να γράψει πάνω στο πακέτο των τσιγάρων του να χτίσουν, με το μερίδιό του από το σπίτι της οικογένειάς του , μιαν εκκλησία στον κήπο της γιαγιάς του , ενώ στην ταυτότητά του σημείωσε τη φράση : "Δόξα σοι ο Θεός" .

Την επομένη , όταν ήρθαν τα σώματα των Εθνομαρτύρων στη Σπάρτη για να αναγνωριστούν και να ταφούν , βρέθηκε στην τσέπη του Γ. Γκουζούλη η τελευταία του επιθυμία και η οικογένειά του έχτισε στον κήπο της γιαγιάς του , πίσω από το όμορφο νεοκλασικό σπίτι της οικογένειας , μιαν όμορφη εκκλησούλα στο όνομα "Παναγία η Ελεούσα" , στην οποία τοποθετήθηκε εικόνα της Παναγίας , κειμήλιο της οικογένειας της μητέρας του Γ. Γκουζούλη (το γένος Ρουσσόπουλου) που την είχαν φέρει από τη Σμύρνη , μετά την καταστροφή .

Το ναό της Ελεούσας αγιογράφησε στα 1958 ο σπουδαίος ζωγράφος- αγιογράφος **Ευάγγελος Μαυρικάκης** (καταγόταν από τη Σύρο αλλά έμεινε και δούλεψε πολλά χρόνια στη Σπάρτη), μαθητής του Φώτη Κόντογλου .

Στον κήπο της Ελεούσας , μέσα στις ανθισμένες μανόλιες , τα κρίνα και τις τριανταφυλλιές τοποθετήθηκαν τα οστά του Γιώργου Αθ. Γκουζούλη μαζί με εκείνα της θείας του , μοναχής **Αβερκίας (Αγγελικής) Ρουσσοπούλου** , που διακόνησε το εκκλησάκι μέχρι το θανάτο της στα 1960 .

Σήμερα , μοναχές από το Μοναστήρι της Παντάνασσας του Μυστρά , ανοίγουν την αυλόπορτα του έρημου πλέον αρχοντικού τρεις φορές την εβδομάδα (Δευτέρα - Τετάρτη και Σάββατο) για να μπορέσουν οι ευλαβείς χριστιανοί ν' ανάψουν ένα κεράκι στη θαυματουργή εικόνα της Παναγίας αλλά και στη μνήμη του Μάρτυρα της Ελευθερίας Γεωργίου Αθ. Γκουζούλη .

ΑΙΩΝΙΑ Η ΜΝΗΜΗ ΤΟΥ .

4 -4-2015

Βαγγέλης Μητράκος