

ΠΡΟΛΟΓΟΣ

Κάναμε μία προσπάθεια. Θελήσαμε νά άνακαλύψουμε διόδους πού θά μᾶς όδηγήσουν στό παρελθόν. Προσπαθήσαμε νά άνοιξουμε άτραπούς, μονοπάτια πρωτόγνωρα ή ξεχασμένα, νά βρούμε τίς σφαλισμένες από χιλιετίες πόρτες, νά τίς άνοιξουμε, γιά νά περάση από μέσα τους ή άνθρωπη Σκέψις, νά γονιμοποιήση τήν Ἀγνοια μέ τό Φῶς, νά γεννήση τήν Γνώσι, πού θά όδηγήση τόν άείποτε «ἄνω ἀθρέοντα» (= αύτόν πού στρέφει τό βλέμμα του πρός τόν ούρανό, πρός τό θεῖον) στήν νηγεμία τού κόλπου τού δημιουργού...

Άναζητούμε έναγωνίως τούς «σπασμένους κρίκους» πού θά ένώσουν τόν «μίτο τής Ἀριάδνης», γιά νά όδηγηθούμε στήν άφετηρία τής πανάρχαιης Ἑλληνικῆς γνώσεως καί ἐκεῖθεν...

Βρήκαμε ψήγματα καί συνθέσαμε σκέψεις, μέσα σέ γράμματα, λέξεις καί φράσεις ἀρχαίων κειμένων, δυσνόητων καί περίεργων, ίστορικών καί θρησκευτικών, προκειμένου νά συνθέσουμε καί νά άναδείξουμε τό μονοπάτι πού όδηγει στήν Ἑλληνική φιλοσοφική διαύγεια, ή όποια σηματοδοτεῖ τήν κοινή πολιτισμική καί θρησκευτική προέλευσι...

Σ' αύτή μας τήν προσπάθεια άναζητούμε συνεργάτες, άνεξάρτητους συνοδοιπόρους, πού μέ απολύτως ἐλεύθερη καί πραγματικά ἀδέσμευτη σκέψι θά συνεισφέρουν στήν άναζήτησι, ὥστε τά βήματα τού νοῦ μας, νά μᾶς όδηγήσουν στό ἄγνωστο...

Σκοπός μας είναι, νά άποσυναρμολογήσουμε τά γνωστά, σέ ἐπί μέρους άνεξάρτητα τμήματα καί νά τά ἐπανασυνθέ-

σουμε ύπό τό πρίσμα τοῦ ἀναγραμματισμοῦ καὶ ἀνασυλλα-
βισμοῦ. Νά ἀνασυντάξουμε τίς γνώσεις πού διαρρέουν ἀπό
τό σύνολο σχεδόν τῶν ἀρχαίων κειμένων, γιά νά ἀναδομή-
σουμε τελικά τήν ὄψι καὶ τήν προέλευσι τοῦ σύγχρονου πο-
λιτισμοῦ...

Εἶναι ἀπαραίτητο νά χρησιμοποιήσουμε μία καὶ μόνη μέ-
θοδο. Αὐτήν τῆς στεγανοποιήσεως τοῦ νοῦ ἀπό τίς περιο-
ρέουσες σύγχρονες γνώσεις γιά τό πρίν καὶ μετά, νά τόν
ἐξαναγκάσουμε νά δεχθή τήν λογική τοῦ περιβάλλοντος
τῆς συγκεκριμένης ἐποχῆς, ὥστε περιστασιακά κάθε φορά
νά ἀντλήσῃ ἀπό αὐτό τό συγκεκριμένο περιβάλλον, τά ψή-
γματα τῆς πληροφορίας, πού, ἀποφεύγοντας τήν Βαβέλ τῶν
ἐποχῶν, νά μπορέσῃ νά κάνη τήν σύνθεσι τῆς Μεγάλης
Ἀλήθειας....

Τέσσερα ἄτομα πλαισιώσαμε τόν ἐρευνητή καὶ ἐρμηνευ-
τή τῶν ἀρχαίων Ἑλληνικῶν κειμένων, τόν συγγραφέα αὐτοῦ
τοῦ βιβλίου, ἀκολουθώντας βῆμα βῆμα τήν σκέψι του.

Θελήσαμε νά τόν βοηθήσουμε νά ξεπεράσῃ τίς δυσκο-
λίες τῆς πορείας, τούς κινδύνους ἀπό τήν Σκύλλα καὶ τήν
Χάρυβδι καὶ ὅλα τά ἄλλα τέρατα, πού ξεφύτρωσαν κατά
καιρούς στήν ἀνθρώπινη σκέψι...

Θελήσαμε νά διαφυλάξουμε τήν ἀνωνυμία τοῦ φίλου
«Ἐμπεδοκλῆ», πού ἐπί χρόνια μόχθησε γιά τήν ἀναζήτησι
καὶ σύνθεσι τῶν στοιχείων τοῦ παρόντος βιβλίου, ἐνώ πα-
ράλληλα διατηρήσαμε γιά τούς ἑαυτούς μας, τίς ὅποιες ἐπί¹
μέρους, καὶ εὐτυχῶς ἐλάχιστες, ἐπιφυλάξεις μας...

Τά τρία πρώτα κεφάλαια τοῦ βιβλίου, εἶναι ἄρθρα πού
δημοσιεύσαμε κατά τό παρελθόν στό περιοδικό «Ἑλληνική
Ἄγωγή» καὶ τά ἀναδημοσιεύουμε, γιατί θεωρούμε ὅτι ὑπο-
βοηθοῦν σημαντικά τόν ἀναγνώστη στήν κατανόησι τοῦ
κειμένου τοῦ τέταρτου κεφαλαίου, πού ἀποτελεῖ καὶ τό κυ-
ριώς θέμα αὐτοῦ τοῦ βιβλίου...

Δέν μεταφράσαμε τά ἀποσπάσματα πού προέρχονται από τά βιβλία τῆς Παλαιᾶς καί Καινῆς Διαθήκης καί ἀπό τήν Ἀποκάλυψι τοῦ Ἰωάννου, γιατί πιστεύουμε ὅτι εἶναι κατανοητά ἀπό τόν σύγχρονο ἀναγνώστη...

Στό τέταρτο κεφάλαιο τοῦ βιβλίου ὁ συγγραφέας προσπαθεῖ νά γίνεται ἀπόμακρος ἀπό τό κείμενο, ὀλιγόλογος. Σέ πολλά σημεῖα νοιώθει τήν ἀνάγκη νά σιωπᾷ, γιά νά ἀκουστοῦν οἱ μεγάλοι συγγραφεῖς –Μύστες τῆς Ἀρχαιότητος, πού μέσα ἀπό τά ἔργα τους μᾶς μεταφέρουν νοερά, ὁ καθένας στήν δική του ἐποχή καί τό δικό του περιβάλλον, ἀφήνοντας τόν ἀναγνώστη νά βρῇ μόνος του τά ψήγματα τῆς ἀπόκρυφης Σοφίας...

Στό τέλος τοῦ βιβλίου δέν ἀναφέρουμε τίς «πηγές», ὅπως εἴθισται νά γίνεται, ἀπό τίς ὅποιες ἀντλήσαμε τά κείμενα πού χρησιμοποιήσαμε, γιατί πιστεύουμε ὅτι ἡταν προτιμότερο, τό κάθε κείμενο πού φιλοξενοῦμε, νά φέρῃ ἀμέσως τό ὄνομα τοῦ δημουργοῦ του, ὥστε καί ὁ ἀναγνώστης νά προστρέχει ἀμέσως στίς πηγές τῆς γνώσεως...

Τέλος, σημειώνουμε πώς ὑπάρχουν πάρα πολλά ἀκόμη, πού ἔχουμε νά ποῦμε καί περισσότερα πού πρέπει νά διευκρινίσουμε. Ἄναμφισβήτητα ὅμως θεωροῦμε ὅτι ἀνοίξαμε ἔναν δρόμο, τόν ὅποιο θέλουμε νά περιπατήσουμε μαζί, γιά νά ὀδηγηθοῦμε στήν γνῶσι τοῦ παρελθόντος, νά δοῦμε τήν πραγματική ὅψι τῆς πολιτισμικῆς καί θρησκευτικῆς φιλοσοφίας, πού ἀκόμη καί σήμερα καθοδηγοῦν τά βήματα τῆς ἀνθρωπότητος...