

ΕΙΣΑΓΩΓΗ

Η πρώτη μας επαφή με τη Ρουμάνειο Βιβλιοθήκη ήταν το Δεκέμβριο του έτους 2002, όταν αναζητήσαμε σ' αυτή υλικό για την εορτή του Αγίου Νικολάου. Υπηρετούσαμε τότε στη θέση του Προϊσταμένου του 2^{ου} Γραφείου Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης του Νομού Λακωνίας, με έδρα τους Μολάους, και μας είχε ζητηθεί από το Σεβασμιώτατο Μητροπολίτη Μονεμβασίας και Σπάρτης, κ. Ευστάθιο, να ομιλήσουμε κατά την εορτή του προαναφερόμενου Αγίου, στον αρχαίο και περίτεχνο ναό του οικισμού του Αγίου Νικολάου Μονεμβασίας.

Στη συνέχεια, η σύνδεσή μας με τη Βιβλιοθήκη, που ίδρυσε το έτος 1955, στην απόμακρη κόμη των Μολάων, ο εντόπιος δικηγόρος, λογοτέχνης και βουλευτής, αείμνηστος Γεώργιος Ρουμάνης, έμελλε να καταστεί άμεση και θεσμική, αφού ορισθήκαμε Πρόεδρος του Εφορευτικού Συμβουλίου της για μια τριετία και η θητεία μας συνέπεσε με τον εορτασμό της πενηκονταετίας του ιδρύματος (1955 – 2005). Από την πλευρά μας και με την συνδρομή βεβαίως όλων των μελών του Εφορευτικού Συμβουλίου, φροντίσαμε γενικά για τη βελτίωση των συνθηκών λειτουργίας και την ανάδειξη του ρόλου της Βιβλιοθήκης στην περιοχή των Μολάων και, ειδικότερα για τον εορτασμό, επιδιώξαμε ώστε αυτός να γίνει με την πρέπουσα λαμπρότητα και, επιπλέον, να αφήσει η πενηκονταετηρίδα στη Βιβλιοθήκη – και κατ' επέκταση στην τοπική κοινωνία – κάτι πιο ουσιαστικό από τις εφήμερες εορταστικές εκδηλώσεις της. Έτσι, αποφασίστηκε ομόφωνα από την Εφορεία και τον Προϊστάμενο της Βιβλιοθήκης, η συγγραφή και έκδοση ενός φυλλαδίου αφιερωμένου στον ιδρυτή και δωρητή Γεώργιο Ρουμάνη, καθώς και δύο βιβλίων αφιερωμένων στο ιστορικό του ιδρύματος και στην παλαιά Ιερά Μονή του Σωτήρος Χριστού Γκαγκανιάς, αντίστοιχα.

Η έκδοση του φυλλαδίου πραγματοποιήθηκε την άνοιξη του έτους 2005, ενώ η συγγραφή των βιβλίων άρχισε κατά την ίδια εποχή από το γράφοντα και τον Προϊστάμενο της Βιβλιοθήκης κ. Ιωάννη Πριφτάκη. Ο γράφων ανέλαβε τη συγγραφή του ιστορικού της Βιβλιοθήκης και ο κ. Πριφτάκης τη συγγραφή του ιστορικού της Μονής της Γκαγκανιάς. Σήμερα και τα δύο έργα έχουν πάρει την τελική τους μορφή και φιλοδοξούν, με την έκδοσή τους, να προστεθούν στην τοπική βιβλιογραφία και να προσφέρουν, ως ελάχιστες ψηφίδες, στη μελέτη της τοπικής ιστορίας των Μολάων και της περιοχής τους.

Η παρούσα συγγραφή, αφιερωμένη στη Δημόσια «Ρουμάνειο» Βιβλιοθήκη Μολάων, βασίζεται κυρίως στις γραπτές πηγές, που είναι το αρχειακό υλικό του ιδρύματος, σε σχετικά έγγραφα του Δήμου Μολάων και σε δημοσιεύματα του τοπικού τύπου. Για την παρουσίαση του ιστορικού των πενήντα ετών λειτουργίας του πνευματικού και μορφωτικού ιδρύματος των Μολάων, θεωρήσαμε ως απαραίτητα στοιχεία όπου θα συνέθεταν την εικόνα του, τα εξής : τη σύντομη ιστορία της πόλης που εδρεύει το ίδρυμα, το Νομικό πλαίσιο λειτουργίας του σε ολόκληρη την ιστορική διαδρομή του, τη βιογραφία και εργογραφία του ιδρυτή του, τη στεγαστική περιπλάνηση και τους ανθρώπους που κατά καιρούς το υπηρέτησαν, τις δωρεές υπέρ αυτού ιδρυμάτων και φυσικών προσώπων, τις προμήθειες βιβλίων και υλικού, τα οικονομικά μεγέθη λειτουργίας του, τον κατάλογο εντύπων λακωνικού ενδιαφέροντος που βρίσκονται στα ράφια του, τις πολιτιστικές και άλλες εκδηλώσεις που πραγματοποίησε και, τέλος, τις μνήμες, τις κρίσεις και τις απόψεις αναγνωστών και φίλων της Βιβλιοθήκης, πλαισιωμένα όλα με το ανάλογο φωτογραφικό υλικό.

Έτσι, στις σελίδες που ακολουθούν μπορεί ο αναγνώστης να πληροφορηθεί για την ίδρυση, εδραίωση και ανάπτυξη μιας Δημόσιας Βιβλιοθήκης σε ένα απομονωμένο αγροτικό περιβάλλον της πατρίδας μας, τις πρώτες δυσκολίες

λειτουργίας, τον προοδευτικό εξοπλισμό της σε έπιπλα και μέσα – που συμβαδίζει με την εξέλιξη της τεχνολογίας -, τον Κανονισμό λειτουργίας της, το σταδιακό εξοπλισμό της σε έντυπα, τη δημιουργία δύο πρόσθετων Τμημάτων (Παιδικού και Πληροφόρησης), το ρυθμό γενικά της ανάπτυξής της, την απήχηση στους κατοίκους της πόλης, την κατηγορία του αναγνωστικού κοινού, τις μνήμες και απόψεις ηλικιωμένων ανθρώπων για το ίδρυμα και την προσφορά του στον τόπο τους.

Η έκδοση της ιστορίας της Βιβλιοθήκης, πιστεύουμε ότι θα συμβάλλει ουσιαστικά στην επίτευξη ενός από τους κυριότερους στόχους της λειτουργίας της ` την ενίσχυση της αναγνωσιμότητας σε μία εποχή που το βιβλίο έχει παραμερισθεί από τον «πολιτισμό της εικόνας» και την κυριαρχία πλέον της τηλεόρασης...

Νικόλαος Ι. Κουφός

Βέροια Λακεδαίμονος, 2 Απριλίου 2006
(Παγκόσμια Ημέρα Παιδικού Βιβλίου)