

## ΠΡΟΛΟΓΟΣ

Είναι μεγάλη και ανυπέβλητη δυσκολία να προλογίσουμε ένα οδοιπορικό του Αγίου Όρους, του τόπου αυτού, τον οποίον εξέλεξε εις κατοίκησίν Της, η Κυρία Θεοτόκος και από τότε κατεστάθη άβατος για τον γυναικείο κόσμο.

Με την ευλογία Της και την κραταιά Προστασία Της ανεδείχθη το Όρος τούτο μοναχική παλαιάστρα υπερχιλιετούς ιστορίας των ανδισαμένων κατά του νοητού εχθρού · προπύργιον της Ορθοδόξου πίστεως · σωστική Κιβωτός της Παραδόσεώς μας · και στις μέρες μας, το μοναδικό ανά τον κόσμο κέντρο του Ορθοδόξου μοναχισμού, το οποίο εξακολουθεί να αποστέλλει τα σωτήρια μηνύματά του στους ανθρώπους της σύγχρονης εποχής.

Μια πνευματική γωνιά του « *Περιβολιού* » Της και η μονή μας, στον ακριτικό Έβρο, κάτω απ' την ιδιαίτερη σκέπη της Πορταΐτισσας, έχει καταστεί από τα τέλη του 17<sup>ου</sup> αιώνα μέσον επικοινωνίας του Αγίου Όρους με τους ακρίτας κατοίκους της περιοχής και μεταβιβαστής των μηνυμάτων του προς τα έξω.

Θεωρούμε τιμή μας και ιδιαίτερη ευλογία το να ζούμε, να ασκούμεθα και να διακονούμε σε ένα Αγιορείτικο μετόχι · να μετέχουμε κι εμείς της Χάριτος και της Προστασίας της Κυρίας του Αγίου Όρους · να δεχόμαστε και να μεταβιβάζουμε, όσο είναι εφικτό, τα πνευματικά παραγγέλματά του · και τώρα να καλούμεθα να εκδώσουμε το οδοιπορικό « *Μεγάλη Εβδομάδα στο Άγιο Όρος* », με πρόταση του συγγραφέα του κ. Νικολάου Κουφού, διδασκάλου και θεολόγου, και μάλιστα εφέτος, που η μονή μας συμπληρώνει 250 χρόνια θυγατρικής σχέσεώς της με τη μονή των Ιβήρων.

Την πρόταση του κ. Κουφού, ο οποίος επί χρόνια συνδέεται με τη Μονή μας, τη θεωρήσαμε ως θέλημα και ευλογία της Παναγίας, γι' αυτό και μετά χαράς δεχθήκαμε την ευγενή εκ μέρους του προσφορά των συγγραφικών δικαιωμάτων του έργου του.

Πιστεύουμε και ελπίζουμε ότι το οδοιπορικό τούτο θα γίνει ένα μέσον προσεγγίσεως του Όρους εκ μέρους των πιστών, κυρίως δε του γυναικείου κόσμου, ο οποίος μακρόθεν πάντοτε δέχεται την ευλογία της Ιεράς Χερσονήσου του Άθω.

Δια τούτο εκφράζουμε και από τη θέση αυτή τις θερμές μας ευχαριστίες στο συγγραφέα και ευχόμεθα πλουσίαν την χάριν, την ευλογίαν και την επισκίασιν της Θεοτόκου προς αυτόν, την οικογένειά του και προς όλους εκείνους, οι οποίοι περιβάλλουν το « *Περιβόλι* » Της και ό,τι ανήκει σ' αυτό, με αγάπη και σεβασμό.

Εκ της Ιεράς Μονής Παναγίας Πορταϊτίσσης  
Εορτή του Αγίου Χαραλάμπους – 10 Φεβρουαρίου 1997