

ΠΙΝΑΚΑΣ ΟΝΕΙΡΩΝ

(2015)

«Εκδόσεις Αδούλωτη Μάνη»

**Ποιητική ενότητα αποτελούμενη από τρία μέρη:
Έρωτα Ξύπνημα, Θανάτου Αγάπη, Ζωής Αλήθεια**
Ακολουθούν μικρά αποσπάσματα.

Έρωτα Ξύπνημα

Παίρνω το χρωστήρα της ψυχής μου
πίνακα ονείρου πρωινού να ζωγραφίσω.

Τέλος φθινοπώρου.
Γυμνά τα δέντρα, γυμνή η ψυχή!
Η μοναξιά έχει στρώσει χαλί
μυριάδες φύλλα ξερά, σαπισμένα.
Πλάκωμα βαρύ στην καρδιά,
δυσκολεύεται να βγει η αναπνοή.
Μουντές οι μέρες, μελαγχολικές
στην κόψη του χειμώνα-
αργεί να ξημερώσει η ανατολή,
γοργά προβάλλει η δύση.

Στο βαθύ λήθαργο εκεί,
σε ξύπνημα ερωτικό
σε καλεί αναπάντεχα η μοίρα!
Τινάζεις σκόνη και φύλλα-
σηκώνεσαι, προχωράς...
που πας, δεν γνωρίζεις!

Ασάλευτα στέκουν τα μάτια
καθώς στ' αριστερά το βλέμμα στρέφουν.
Άτακτες συσπάσεις στο στομάχι,
οι παλμοί ακούρδιστα της καρδιάς πνευστά,
τα χέρια τρεμάμενες χορδές σπασμένες,
τα πόδια λιωμένα κεριά, λυγάνε!...

.....

Θανάτου Αγάπη

Ξαναπιάνω το χρωστήρα της ψυχής μου ώρα βραδινή-
με σκίτσα ζοφερά, χρώματα μουντά, αλλάζω το ονείρεμα.

Άγριος κατέβηκε βαρύς ο γδάρτης Μάρτης
και σκοτεινιάζει της ψυχής σου τ' αστέρι.
Το κοραλλί της παρουσίας του ήλιου
χωσιά στο καλωσόρισμα της παγωμένης μέρας.

Και κει, στην αταραξία της λίμνης πρόσωπα
πράξεις μυστικές βγήκαν στην επιφάνεια.
Πέτρες σωρός να πέφτουνε τα λόγια ακουστήκαν-
φωνές, βροντές από παντού σου σύγχισαν το νου.

Μεμιάς η λίμνη αντάρειψε, θόλωσαν τα νερά της,
λάσπη και βρόμα ξέβρασε στα πόδια σου μπροστά!!

Ευθύς τα μάτια κόκκινα, τα δάκρυα φωτιά!
Πόσα να δουν τα μάτια, τα αυτιά ν' ακούσουν
σαν την ψυχή σου άσπλαχνα ξεσχίζουν δολερά;
Πόσες ν' αντέξει το κορμί λαβωματιές του πόνου
σαν διάτρητο τ' αφήνουνε, ρέμα κυλάει το αίμα!

Άλλαλη.... Άγαλμα... Ζωντανή νεκρή!

Το σκοτάδι καταπίνει τα πατήματά του
τους ήχους της μεταμεσονύχτιας σιωπής,
τη συνομιλία του γκιώνη με την κουκουβάγια
τις σκιές που βαδίζουν γοργά και σκυφτά.
Γίνηκε πυρκαγιά στα όμορφα του κόσμου
και τέφρα η ψυχή σου νεκρική.

.....

Ζωής αλήθεια

Ο χρωστήρας της ψυχής μου έτοιμος-
αλλάζει το όνειρο του πίνακα.
Τα τελευταία σχέδια, χρώματα ανεξιτήλα,
οι τελευταίες έντονες πινελιές,
αστραφτερές, μόνιμα ακτινοβόλες.

Καινούργια μέρα φώτισε, σπαρτάρησε η καρδιά σου!
Μαντατοφόρος ο Ερμής είδηση προσμονής
κι απαντοχής σου φέρνει γεμάτη χαμογέλιο!
Δεν σου ταιριάζουνε καθόλου οι αμυχές,
τα μίζερα, τα πένθιμα, τα καταθλιπτικά.
Επιθυμείς έρωτα ανθοφόρο,
αγάπη ριζωμένη στην ομορφιά της πλάσης,
στ' ασύνορο του σύμπαντος!

.....