

Εγώ Μιλάω Για Μένα

Εγώ μιλάω για μένα.
Μες στην άπνη ερημιά μου παίζω με λέξεις ,
παίζω με χρώματα, παίζω με αισθήματα.
Βρίσκω λόγους κι αφορμές
να φιλτράρω αναμνήσεις,
σενάρια να κεντάω,
να προσμένω επιστροφές – μη ρωτήσεις !
Βρες στο βάθος σου, ποιος πρέπει να επιστρέψει !

Εγώ μιλάω για μένα .
Ένα φως με διαφεντεύει κι ας με χώρεσε η νύχτα .
Πήρα δάκρυ,
Έδωσα δάκρυ,
Δάκρυα πήρα, έδωσα αλήθεια .
Αν μετάνιωσα ;
Ζήτα απάντηση απ' το χρόνο ! Τώρα λέω “όχι” !

Εγώ μιλάω για μένα .
Απ' το εύκολο και σίγουρο απέχω .
Δεν το επέλεξα ποτέ μου .
- εντάξει - μια φορά το έκανα ,
όχι ασυνείδητα αλλά από φόβο !
Μόνο με αυτό που δεν αντέχω πια φλερτάρω .
Αυτό που μία ολοκληρώνει, μία μηδενίζει ,
μία μηδενίζει, μια ολοκληρώνει αυτό που είμαι .

Εγώ μιλάω για μένα .
Αργά, μάλλον, κατάλαβα πως, να!
αλλιώς εσύ αγαπάς
κι εγώ αγαπάω με άλλο τρόπο .
Μα όλα αυτά που έχω ανάγκη μου οφείλεις !
Πώς ταυτίζεται η ανάγκη με το “πρέπει” !

Εγώ μιλάω για μένα.
Για το κρυφό που παίζουμε μιλάω.
Για την άμυνα που χτίζεις και τα τείχη που υψώνω.
Δε διαμορφώνω τη σιωπή,
της δίνω χώρο
και στη βουή που αφήνει πίσω κλυδωνίζομαι.

Εγώ μιλάω για μένα .
Και γελάω με τους ανθρώπους .
Πώς μπορούν ζωή να δίνουν απ' τη μια
κι απ' την άλλη να εξοντώνουν ;
Αυτό είναι άραγε η αγάπη ;
Εγώ αρνούμαι να μετάσχω .
Η μισώ ή αγαπώ ... Δεν εξισώνονται τα άκρα !

Εγώ μιλάω για μένα .
Έχω χρόνο για εξέγερση , επανάσταση και γλύκα .
Για το δοκιμασμένο απλά δεν προλαβαίνω !
 $1 + 1 = 2$
για τους άλλους ...
για όσους κάνουνε στον έρωτα συμβόλαιο ...
για όσους βάζουνε στην τρέλα λογική ...
Φοβούνται μήπως χάσουν κι έτσι χάνουν πιο πολλά .

Εγώ μιλάω για μένα .
Θέλω, πριν το ύψος, να χαϊδέψω το μηδέν
και σημαία δε σηκώνω από ανασφάλεια .
Εγώ στον πόλεμο πηγαίνω πρώτος .
Τι θα πει “ αυτοσυντήρηση ” ;
“ Φόβος ” εγώ λέω ...
Εσύ νομίζω “ Έλεγχος ” .
Και πάλι περισσεύουν όσα δίνω για να πάρουμε κι οι δυο .
Δεν πειράζει ! Εγώ ας μην πάρω . Μου αρκεί που έχω δώσει !

Εγώ μιλάω για μένα .
Κι όλα ξένα πια μου μοιάζουν .
Δεν τα ξέρω, δεν τα θέλω, δεν τ' αντέχω !
Αν τα ήξερα, αν τα ήθελα, αν τ' άντεχα δε θα ήμουνα εγώ !
Με θυμάσαι ;
Άλλαξα σώμα , εποχή και απαιτήσεις , μα τα μάτια μου είναι ίδια .
Στην ψυχή σου είναι ίδια η ματιά μου .

Εγώ μιλάω για μένα .
Και το αίσθημα εγώ δεν το παγώνω !
Το παγιώνω ...
Θέλω σκέψη ελεύθερη και νότες στην ψυχή .
Τη μοναξιά μου βαλσαμώνω – σίγουρα θα χρειαστεί ξανά -
και ζητάω απ' τις καρδιές όσα μου αξίζουν .
Θα πάρω, όμως , όσα διεκδικήσω .

Εγώ μιλάω για μένα
Κι ό,τι δεν μπόρεσα να αλλάξω απλά το άντεξα.
Τα χέρια παγωμένα, δήθεν πως έχω μυστικά,
μα η ματιά τα μαρτυράει όλα. Πώς να κρυφτείς;
Πώς να φιμώσεις το πολύλογο το βλέμμα;

Εγώ μιλάω για μένα.
Κι είναι αργά πια για να κάνω πως δε βλέπω,
πως δε συμβαίνει,
πως δεν είναι αυτά , τα χέρια που εμπιστεύτηκα.
Πώς να διαχειριστείς αυτό που είχες ξεχάσει πως υπάρχει ,
αυτό που έλεγες πως δε θα ξαναερχόταν ;

Εγώ μιλάω για μένα .
Και το **Εγώ** μου χρωματίζω με το Εσύ !
Κι αν **Μιλάω** έχω στα χείλη μου σιωπή .
Δεν υπάρχει πια **Για Μένα** ...
Εγώ Μιλάω Για Σένα !