

### ΚΡΑΥΓΗ ΑΓΩΝΙΑΣ

Ελάτε ν' αλλάξουμε τον κόσμο!  
όλοι μαζί! λαοί! να σώσουμε τη γη!  
με ρίγανη, με θρούμπι και με δυόσμο  
άνθρωποι! με κείνη την παλιά τη συνταγή  
που μοσκοβόλαγε η αυλή και η γειτονιά μας  
και παίζανε ακίνδυνα στους δρόμους τα παιδιά  
που σπάνια βάζαμε το κλειδί στην κλειδαριά μας  
και είχαμε γιομάτη με πίστη και αγάπη την καρδιά!  
Ελάτε άνθρωποι! να γιομίσουμε μ' ελπίδα το φεγγάρι  
να λάμψει σαν ήλιος στα χείλη η αλήθεια την αυγή  
να δώσουμε στη φτώχεια βοήθεια απ' το παγκάρι  
να μην ακούγεται βραχνή στα διάσελα η κραυγή  
στα χείλη μας το λιόγερμα χαμόγελο να λάμψει  
και ροζ το μάγουλο απ' το φιλί του ουρανού  
κύμα κι ο έρωτας στην αμμουδιά να θάψει  
μίση και πάθη για να σβήσουν απ' το νου!  
Ελάτε, άνθρωποι! να σπείρουμε σιτάρι  
να θερίσουμε χρυσάφι με αστροφεγγιά  
κρεμώντας το στ' αστέρια το ταγάρι  
να λιχνίσουμε τη γκρίνια στο βοριά!  
Βάλτε 'να χέρι! γυρίζοντας το μύλο  
να αλέσουμε το χρόνο μια στιγμή  
να ρίξουμε στο φούρνο ένα ξύλο  
να βγάλουμε χωριάτικο ψωμί!  
Ελάτε! όλοι μαζί με το φανάρι  
να ψάξουμε να βρούμε μια ψυχή  
που χάθηκε στο λόγγο σαν μανάρι  
να πλύνουμε τη ντροπή μας στη βροχή  
να την απλώσουμε στους τέσσερις ανέμους  
στις πέντε ηπείρους, άσπρα ν' ανοίξουμε πανιά  
να πάψουμε εμφύλιους, επαναστάσεις και πολέμους  
λουλούδια στους όλμους να φυτρώσουνε και στην καπνιά!  
Τρέξετε άνθρωποι να βγάλουμε από την πλάνη τον πλανήτη  
να βάλουμε τη γη μπροστά και να πιαστούμε όλοι στο χορό  
μ' ένα τραγούδι λεβεντιάς για λευτεριά με μια φωνή γρανίτη  
να πούμε και να στείλουμε κι ένα μήνυμα στα πέρατα ηχηρό!  
Ελάτε να σύρουμε στο δρόμο το σωστό, το άρμα της Ειρήνης  
με τους θεούς σε λιτανεία να ψέλνουν του κόσμου προσευχές  
διάπλατα να ανοίξουμε τα σύνορα, σαν μια αγκαλιά γαλήνης  
και προσοχή αδέρφια μου, μη μείνουμε σε λόγια και σ' ευχές!

Βασίλης Γ. Βλαχάκος